



# Malbenhoekje

Parasja Wa'etchanan

Deuteronomium 3:23-7:11

118verzen

16Av57  
76



## Onderwerpen

- **Mozes' verzoek om het land binnen te gaan**
- **Verbod om aan geboden af te doen of toe te voegen**
- **Herinnering gave Tora op berg Sinai**
- **Niet nakomen van geboden leidt tot ballingschap**
- **Vrijsteden**
- **Herhaling tien geboden**
- **Eerste deel van 'Sjema' gebed**

## Plaatje



Het 'Sjema' gebed staat op het perkament in de mezoeza en in de gebedsriemen

### De Tora is ons leven

In de tijd van de Romeinse overheersing werd eens een verbod op het leren van Tora uitgevaardigd. Dat was zeer bitter en bedroevend voor het joodse volk. Rabbi Akiba riep het joodse volk bijeen en onderwees het joodse volk in het openbaar Tora. Papias vroeg hem: 'Rabbi Akiba, bent u niet bang voor de Romeinen?' Rabbi Akiba antwoordde daarop het volgende: 'Ik zal je een verhaal vertellen waar dit op lijkt. Dit lijkt op een vos die langs de rivier loopt en vissen in het water ziet zwemmen. Hij ziet dat de vissen onrustig alle kanten op spartelen en proberen te vluchten. De vos vraagt de vissen: 'Waarom vluchten jullie alle kanten op? De vissen antwoorden: 'De vissers hebben hun netten uitgezet en wij willen niet in hun netten terecht komen.' De vos zegt tegen de vissen: 'Geachte vissen, ik heb een goede raad voor jullie, ga uit het water en kom naar mij op het vaste land. Hier zal ik goed op jullie passen en zorgen dat jullie niets zal overkomen.' De vissen antwoorden hem; 'Slimme vos! Wat is dat voor een advies dat jij ons geeft????!!!! Ha, ha ha wat een goede raad! Heel ons leven is afhankelijk van het water.

Zelfs wanneer wij in het water zijn, zijn wij bang genoeg voor de netten van de vissers die ons uit het water halen. Wanneer wij uit het water naar de vaste wal gaan dan wacht ons zeker de dood!' Zoals de vissen niet zonder water kunnen, zo kan het joodse volk niet zonder Tora. Het joodse volk zal onder alle omstandigheden doorgaan met het leren van de Tora