



## Malbenhoekje

Laatste en verkorte aflevering  
van Malbenhoekje  
voor de maand Eloel



Parasja Sjoftim-Ki Tetse-Ki Tavo-Nitsavim/Wajelech

Parasja Sjoftim Deut. 16:18-21:9

***Rechters en wetshandhavingfunctionarissen zullen jullie in al jullie stadspoorten aanstellen .....'(Deut. 16:18)***

Het lichaam van de mens is te vergelijken met een stad die zeven poorten heeft; zeven toegangen naar de buitenwereld: twee ogen, twee oren, twee neusgaten en een mond. Ook hier is het noodzakelijk voor ons om interne rechters te plaatsen om onderscheid te maken: wat toegestaan is mag naar binnengaan en wat verboden is moet buiten blijven. En de wetshandhavingfunctionarissen moeten de besluiten van de rechter handhaven...  
(Sifteï Kohen)

Oordeel niet alleen omdat niemand alleen kan rechtspreken, behalve de Enige. (Spreekwoorden van de Vaders 4:8)

Parasja KiTetse Deut. 21:10-25:19

***'Een Ammoniet of een Moabiet.....zelfs tot in de tiende generatie mag de gemeente van HaSjem niet binnengaan.'* (Deut. 23:4)**

Hieruit leren wij dat iemand die een ander tot zonde verleidt erger doet dan wanneer iemand een ander vermoordt. Wanneer iemand een moord begaat dan moordt hij alleen het lichaam van de ander in deze wereld. Wanneer iemand een ander tot zonde verleidt dan verwijderd hij de ander zowel van deze wereld als wel van de komende wereld. Edom kwam het volk Israël met het zwaard tegemoet en daarom is Edom niet volledig versmaad. Hetzelfde geldt voor Egypte: Egypte had hen in het water verdrongen. De Ammonieten en de Moabieten daarentegen verleidden het volk Israël om met de dochters van de Midianieten te zondigen (Numeri 25) en daarom werden zij geheel versmaad. (Sifri, Rasji)

Parasja Ki Tavo Deut.26:1-29:8

***'Gezegend zul je zijn in de stad en gezegend zul je zijn in het veld.'* (Deut. 28:3)**

Je goedheid moet je omgeving beïnvloeden, in de stad en in het veld.  
Er zijn twee manieren waarop je jezelf op een koude winterdag kunt verwarmen. Je kunt een vuur aansteken waarmee je ook de andere aanwezigen in de kamer kunt verwarmen of je kunt jezelf in een bontjas steken om jezelf warm te houden en waarmee je anderen niet kunt verwarmen. Een rechtvaardige die alleen aan zijn eigen rechtvaardigheid denkt, is als een rechtvaardige in een bontjas. (Rabbi Bunim van Peshischa)

Parasja Nitsavim Deut. 29:9-30:20

***'Deze dag zullen jullie allemaal voor HaSjem Jullie G-d staan.....' (Deut. 29:9)***

'Deze dag' is een verwijzing naar Rosj HaSjana, het joodse nieuwjaar, de dag waarop wij allemaal voor de rechtbank van HaSjem staan. (Rabbi Israel Baal Shem Tov)  
Parasja Nitsavim wordt meestal tezamen met parasja Wajelech gelezen. Parasja Nitsavim wordt altijd op de sjabbat die aan Rosj HaSjana voorafgaat, gelezen.

Parasja Wajelech Deut. 31:1-30

***'Ik ben vandaag honderd en twintig jaar oud.....' (Deut. 31:2)***

Vandaag zijn mijn dagen en jaren vervuld; op deze dag ben ik geboren en op deze dag zal ik sterven.... Dit komt om ons te leren dat HaSjem de jaren van de rechtvaardigen tot op de dag en tot op de maand zal vervullen, zoals in Exodus 23:26 staat geschreven: '...Ik zal het aantal van je dagen vervullen.' (Uit het Talmoedtractaat Rosh HaShanah 11a)

## Sjabbat sjaloom

Sjanah Tovah

Een goed en zoet nieuwjaar