



Malbenhoekje

ParasjaHa'azinoe
Deuteronomium32:1-32:52
52verzen
13Tisjre5777

Onderwerpen

1. Lied van Mozes
2. Hemelen aardegetuigen
3. Opdracht voor Mozes om op berg Nebo te sterven

Parasja Ha'azinoe is delaatste parasja van de Tora die opeen sjabbat wordt gelezen.



Ik zei dat Ik een einde aan hen zou maken en hun herinnering van de mensheid uitwissen. Deuteronomium 32:26

- Nachmanides,de Ramban was een grote joodse geleerde in de 13e eeuw in Spanje
- Het is in de joodse traditie verboden om varkensvlees te eten
- Op de Grote Verzoendag wordt gevast en niet gegeten

Alles staat in parasja Ha'azinoe

Nachmanides, de Ramban, had een leerling die rabbi Avner heette. Op een dag verliet rabbi Avner de joodse traditie en veranderde zijn geloof. Hij had groot succes en was een voornaam persoon in zijn land. Rabbi Avner wilde zijn haat tegen de joodse traditie uiten en zond gezanten om zijn vroegere leermeester de Ramban midden op de Grote Verzoendag bij hem te laten komen. Toen de Ramban kwam, doodde rabbi Avner een varken, bereidde het varkensvlees en at daarvan midden op de Grote Verzoendag voor het aangezicht van zijn vroegere leermeester. De Ramban was zeer bedroefd en vroeg zijn vroegere leerling wat hem er toe gebracht heeft om de joodse traditie te verlaten? 'Een toespraak van u!' antwoordde rabbi Avner. 'U heeft eens in parasja Ha'azinoe gezegd dat alle dingen in de wereld en alle geboden in parasja Ha'azinoe aanwezig zijn. Ik kon het niet geloven dat zo'n korte parasja al die dingen kan bevatten. Ik ben toen tot de conclusie gekomen dat al uw woorden niet waar zijn en daarom heb ik de joodse traditie verlaten.' Toen de Ramban dat hoorde zei hij: 'Ik zeg nog steeds hetzelfde. In parasja Ha'azinoe staan alle dingen die in de wereld zijn!' Rabbi Avner was stomverbaasd en zei: 'Als dat zo is, laat mij dan zien waar mijn naam in de parasja staat.' 'Als dat jouw wens is dan zal ik het je tonen', zei de Ramban. De Ramban keerde zich om en bad tot HaSjem. HaSjem hielp hem en de Ramban vond een passage waar de naam van rabbi Avner in de derde (Hebreeuwse) letter van elk woord te vinden was. De Ramban zei tegen hem: 'In hoofdstuk 32 vers 26 is jouw naam te vinden. Lees elke derde letter van elk woord en je zult je naam vinden!' Rabbi Avner las het vers en vond inderdaad zijn naam: rabbi Avner (resj-alef-beth-noen resj). Toen hij dat zag viel hij neer en toonde berouw. Hij besloot om naar HaSjem terug te keren. Hij vroeg zijn leermeester: 'Wat kan ik doen? Is mijn situatie hopeloos?' De Ramban zei tegen hem: 'Doe wat er in het vers geschreven staat: laat je herinnering van de aardbodem uitwissen.'. De Ramban ging heen en rabbi Avner stapte onmiddellijk in een boot zonder schippers en zonder roeispanen. Hij voer daarheen waar de wind hem voerde. Sindsdien is er niets van hem vernomen. Zo is Deuteronomium 32:26 verwerkelijkt en is de herinnering aan rabbi Avner verloren gegaan.