



Malbenhoekje

Parasja E qev

Deuteronomium 7:12-11:25

111 verzen

23Av57
76



Onderwerpen

- **Het nakomen van de geboden en hun loon**
- **Gegeten, verzadigd en HaSjem gezegend**
- **Niet vergeten: HaSjem geeft steun en kracht**
- **Zonde van gouden kalf en breken van stenen tafels**
- **Vrees voor HaSjem en Zijn Liefde**
- **Tweede deel van 'Sjema' gebed**

Vraag



Welke graansoorten worden in de parasja genoemd

HaSjem is dichtbij die Hem aanroepen

Er was eens een joodse jongen die met de boot naar een ver land voer. Alle passagiers op de boot dienden afgoden en hij was de enige jood op de boot. Plotseling stak een storm op zee los en de boot ging bijna ten onder. Alle passagiers schrokken en begonnen hun afgoden aan te roepen. Zij smeekten de afgoden om hulp.

De één riep zijn beeld van goud aan en de ander riep zijn beeld van hout aan. Het was duidelijk dat de afgodsbeelden niet konden helpen. De joodse jongen stond eenzaam en bedroefd aan de kant. Heel alleen zonder vader, zonder moeder en zonder vrienden en bekenden. 'O, jongen! Bid alsjeblieft!', zeiden de passagiers tegen hem. 'Jij bent ja een joodse jongen. HaSjem hoort altijd jullie gebeden en HaSjem helpt jullie altijd!' De joodse jongen hoorde de woorden aan en stond onmiddellijk op en richtte zich tot HaSjem: 'Vader, barmhartige Vader', bad de jongen met heel zijn hart, 'Heb erbarmen met mij en redt mij van deze vreselijke storm.' HaSjem hoorde zijn gebed en de zee werd onmiddellijk kalm. De storm was voorbij en de boot kon de reis rustig vervolgen. Onderweg deed de boot een havenstad aan. De passagiers stapten van de boot af om wat eten te kopen: brood, fruit en lekkernijen. De joodse jongen bleef alleen op de boot achter. 'Jongen, waarom ga je niet van de boot om iets te eten te kopen?', vroegen de passagiers. 'Ik ben verdrietig', zei de jongen, 'ik ben alleen en zielig'. 'Jij bent zielig?!', zeiden de passagiers verbaasd. 'Jij bent helemaal niet zielig! Wij zijn zielig! Kijk, onze beelden hebben ons helemaal niet geholpen en wij zijn echt zielig. Maar jij, jij bent een joodse jongen en de grote Koning, HaSjem, is altijd en overal dichtbij jou. Jij bent nooit alleen!' 'O ja, dat is waar', dacht de jongen. 'Ik ben helemaal niet alleen, HaSjem is overal met mij. HaSjem is zo dichtbij en ik kan altijd tot HaSjem bidden! Ik ben nooit alleen, want HaSjem is altijd met mij. O hoe goed'. Vanaf dat moment was de jongen zeer blij totdat hij weer heelhuids het land Israël en zijn huis bereikte