



Malbenhoekje

Parasja Emor
Leviticus 21:1-24:23
124 verzen



Onderwerpen

Geboden aangaande onreinheidstatus van de priesters
Geboden aangaande het huwelijk van priesters
Priester met een gebrek mag geen dienst doen
Verbod op het brengen van offers die een gebrek hebben
Gebod op het heiligen van de Naam van HaSjem
Verbod op het onteren van de Naam van HaSjem
Het houden van de feestdagen en de bijbehorende geboden
De omertelling
Gebod op het aansteken van de kandelaar
Steniging van de godslasteraar

Vragenhoekje

Matsa wordt op het feest van.....gegeten.
De ramshoorn wordt op geblazen.
Een pasgeboren dier moet tenminstedagen bij zijn moeder blijven.
De omertelling wordt gedurendedagen geteld.
Op de vijftigste dag is hetfeest.
Opwordt er gevast.
Het joodse volk woontdagen in een loofhut.
De wekelijkse rustdag is

Verhalenhoekje

'...deze zijn de vastgestelde tijden van HaSjem, de oproepen van heiligheid, die u zult oproepen op hun vastgestelde tijd.' (Leviticus 23:2)

De feestdagen zijn 'oproepen van heiligheid' in die zin dat elke feestdag een herkenningspunt in de tijd is. Op een feestdag heeft het joodse volk het vermogen om de speciale heiligheid die bij de betreffende feestdag hoort, op te roepen.

Op het eerste feest van Pesach heeft HaSjem het joodse volk het geschenk van de vrijheid gegeven. Op het eerste Wekenfeest heeft HaSjem de Tora aan het joodse volk gegeven. Op het Nieuwjaar (Rosj HaSjanah) werd HaSjem door het joodse volk als Koning van de wereld uitgeroepen. Op de Grote Verzoendag heeft het joodse volk het geschenk van 'beking' (tesjoevah) ontvangen enz. Vrijheid, wijsheid (Tora), ontzag, vreugde, vrede en andere hemelse geschenken die het joodse volk in de loop van de geschiedenis heeft ontvangen, zijn ook de voortdurende behoeften van de ziel. Al deze hemelse geschenken zijn het geestelijke voedsel voor de ziel tijdens haar reis in deze wereld. HaSjem maakt op vastgestelde tijden in het jaar de speciale heiligheid van elke feestdag weer opnieuw toegankelijk.

Door middel van het nakomen van de specifieke geboden die bij een feestdag horen, wordt de speciale heiligheid van de feestdag opgeroepen. Zo komt bijvoorbeeld door het eten van 'matsa' op het feest van Pesach het geschenk van de vrijheid tevoorschijn en het geluid van de ramshoorn op het Nieuwjaar roept het ontzag voor de Koning van de wereld op. (De Chassidische Meesters)

Parasjaplaatje



**De drie pelgrimsfeesten
Pesach, Wekenfeest en Loofhuttenfeest**

Sjabbat sjaloom