

Malbenhoekje

Parasja Choeqat

Numeri 19:1-22:1 | 87 verzen

10

Tamoez

5776

Onderwerpen

- * Rode heifer
- * Dood van Mirjam
- * Gebrek aan water: water van Meriba
- * Verzoek om door land van Edom te trekken
- * Giftige slangen en koperen slang
- * Lied van de bron
- * Dood van Aaron
- * Strijd tegen Sichon en Og

Vraag

De slang doodt niet, de zonde doodt



De slang (op de staak) laat niet leven, maar het omhoog kijken naar HaSjem in de hemel laat leven

Waarom werd het volk Israel door giftige slangen gebeten?

Iets over de parasja

Naast het huis van Rabbi Chanina ben Dosa was eens een gevaarlijke slang. Die slang verstopte zich in een kuil in de grond. De slang kwam bij elke voorbijganger plotseling tevoorschijn en beet. De slang snelde zich daarna naar het water. Op het moment dat de slang het water bereikte, stierf de gebeten voorbijganger. Wanneer de gebeten voorbijganger als eerste het water bereikte, ging de slang dood en was de voorbijganger gered. Helaas bereikte de slang altijd als eerste het water en zo stierven er veel gebeten voorbijgangers .

De mensen kwamen naar Rabbi Chanina toe en vertelden hem over de gevaarlijke slang: 'Het is vreselijk dat die slang ons doodt! Wat moeten wij doen?' Vroegen de mensen met groot verdriet. Rabbi Chanina stond onmiddellijk op en ging naar de plaats waar de slang zich verstopte. Rabbi Chanina plaatste zonder een spoor van angst zijn been op de kuil van de slang. De slang kwam uit zijn schuilplaats tevoorschijn en beet in het been van Rabbi Chanina. HaSjem maakte toen onmiddellijk een bron met water onder het been van Rabbi Chanina en de slang viel dood neer! Rabbi Chanina nam de dode slang mee naar het leerhuis: 'Kijk, deze gevaarlijke slang waar iedereen zo bang voor was en waarvan iedereen zei dat het iedereen doodmaakte! De slang doodt niet, de zonde doodt! HaSjem redt diegene die niet heeft gezondigd. Iedereen zag het grote wonder dat HaSjem aan Rabbi Chanina ben Dosa had gedaan. Het was duidelijk dat een mens zich verre van de zonde moet houden .

Rabbi Chanina ben Dosa leefde in de eerste eeuw in Galilea. Hij was een leerling van Rabbi Jochanan ben Zakkai. Hij was bekend om het verrichten van wonderen. Hij was zeer vroom en zeer arm .

Sjabbat



sjaloom

Pitabroodjes

1 kilo gezeefd meel

eetlepel zout

eetlepel suiker

anderhalf eetlepel gist

halve beker olie

ongeveer 3 bekervol lauw water



Alle ingredienten tot een samenhangend deeg kneden. Het water als laatste beetje bij beetje toevoegen. Het deeg anderhalf uur onder een vochtige warme doek laten rijzen. Vervolgens 16 ronde ballen uit het deeg vormen en deze met de handen plat maken tot een hoogte van 1 centimeter. De pitabroodjes weer laten rijzen en 20-25 minuten in een voorverwarmde oven op 180 °C bakken

Mogelijke smakelijke toevoegingen

Aan een halve beker olijfolie een eetlepel za'atar toevoegen. Mengen en op de pitabroodjes strijken voordat zij in de oven gaan

1-2 uien in kleine stukjes snijden. Hieraan een half glas olie, een theelepel paprika, en een halve theelepel zout toevoegen. Het mengsel over de pitabroodjes verdelen en in de oven plaatsen

Ruimschoots ketchup over de pitabroodjes strijken en plakjes olijven toevoegen. In de oven bakken

Ook gele kaas, champignons, kruiden ea kunnen naar eigen idee worden toegevoegd

Een goede en gezonde zomer!

