



Malbenhoekje

Parasja Bamidbar

Numeri 1:1-4:20

149 verzen



Onderwerpen

Telling van volk Israël per stam
Taak van Leviëten en hun kamp rondom Tabernakel
Vlaggen van de kampen
Telling van de Leviëten
Families van Leviëten en hun taken
Leviëten komen ipv eerstgeborenen
Taak van Kehat familie: dragen voorwerpen van Tabernakel

Vragenhoekje

Welke stam was de grootste stam?
Welke stam was de kleinste stam?
Wie stond aan het hoofd van de stam Benjamin?
Wie stond aan het hoofd van de stam Ruben?
Welke stam werd apart geteld?
Wat was de taak van de Kehatieten in de tabernakel?

Verhalenhoekje

'HaSjem sprak tot Mozes in de woestijn Sinai' (Numeri 1:1)

De Tora was aan het volk Israel in de woestijn, in niemandsland gegeven. Zou de Tora in het land Israel gegeven zijn, dan hadden de inwoners van het land Israel kunnen zeggen: 'Dat is van ons!'; zou het op een andere plaats gegeven zijn, dan hadden de inwoners van die plaats kunnen zeggen: 'Dat is van ons!' Daarom was de Tora in de woestijn, in niemandsland gegeven opdat een ieder die de Tora wenst te verkrijgen, de Tora kan verkrijgen. (Mechilta deRasjbi)

Zoals de woestijn eindeloos is, zo is ook de Tora eindeloos.

"Neem het aantal van de kinderen van Israel.....overeenkomstig het aantal van hun namen. (Numeri 1:2)

In totaal zal het volk Israel tienmaal worden geteld. De eerste keer is het volk Israel geteld toen zij afdaalden naar Egypte (Genesis 46). De tweede maal toen zij uit Egypte opgingen, de derde maal na de zonde van het gouden kalf. Tweemaal in het boek Numeri: bij het samenstellen van de tentenkampen (Numeri 1) en mbt de verdeling van het land Israel (Numeri 26). Tweemaal in de dagen van koning Saul (1 Samuel 11:8 en 15:4). De achtste maal tijdens koning David (2 Samuel 24:9). De negende maal tijdens Ezra (Ezra 2:64 en Nehemia 7:66). De tiende maal zal in de toekomstige tijd van de Messias zijn 'wanneer de kudden opnieuw onder de handen van Hem die hen telt, passeren.' (Jeremia 33:13) (Midrasj Rabbah)

Parasjaplaatje



Symbolen van de twaalf stammen die op hun vlaggen voorkwamen

Sjabbat sjaloom