

Het Noachitische Huis 4

Het Noachitische Huis is een vervolg op de Noachitische website www.emunah.nl. Het Noachitische Huis verschijnt wekelijks.

sjabbat 15 Chesjwan 5778/4 november 2017

Portie Wajera Genesis 18:1-22:24

Profetenlezing 2 Koningen 4:1-37

De portie Wajera is de tweede van de twee porties die geheel aan de tijd en het leven van aartsvader Abraham zijn gewijd. Wij hebben weliswaar Abraham al aan het einde van de portie Noach ontmoet en de laatste jaren van Abraham zijn in de volgende portie Chajjee Sarah beschreven, hij verschijnt in deze porties alleen als voorbereiding voor zijn levenswerk of in zijn nagloed. Abraham ontvangt van G-d het voorrecht om de geschiedenis van het joodse volk te beginnen. De porties Lech Lecha (de vorige portie) en de huidige portie Wajera zijn direct op het leven van Abraham zelf gericht.

Het feit dat het leven van Abraham juist in twee porties zijn beschreven, geeft aan dat zijn leven uit twee verschillende fasen bestond. Wanneer wij de gebeurtenissen in deze twee porties nader bekijken, dan laten zij de indruk achter dat Abraham de gebeurtenissen van portie Lech Lecha in de portie van Wajera herhaalt. In het begin van beide porties beleeft Abraham een spirituele ervaring en een openbaring van G-d met de belofte voor nakomelingen. In beide porties wordt zijn vrouw Sarah door een niet-joodse koning ontvoerd; in beide porties ontvangt Abraham een zoon; in beide porties wordt Hagar verbannen en maakt Abraham afspraken; in beide porties staat zijn rechtvaardig gedrag afgetekend tegen het immorele gedrag van zijn neef Lot; in beide porties verdedigt Abraham de steden van de vlakte: in Lech Lecha tegen menselijke aanvallers en in Wajera tegen het gericht van G-d om de steden van de vlakte wegens hun corruptie te vernietigen. Abraham moest alles wat hij in de portie Lech Lecha had ervaren, herhalen om het eerste deel van zijn leven op een ander niveau te plaatsen om het met G-ddelijkheid te laten doordringen.

Wat maakte het verschil tussen deze beide porties?
De besnijdenis van Abraham.

Aan het einde van de portie Lech Lecha kreeg Abraham de opdracht van G-d om zich te besnijden en in de portie Wajera begint Abraham zijn leven als een besneden jood. Het leven van Abraham voor de besnijdenis was het leven van 'Lech Lecha', 'ga tot je ware zelf', en na de besnijdenis veranderde het leven van Abraham in het leven van 'Wajera', 'En G-d verscheen aan hem'. In de portie Lech Lecha besteeg Abraham zelf vast en zeker de ladder van de spiritualiteit die met menselijke inspanningen bereikt kunnen worden. In de portie Wajera verscheen G-d aan Abraham en daar hief G-d Abraham tot een niveau van spiritualiteit op, die buiten het menselijk bereik liggen.

(Uit: Overview for parasha Vayeira, Kehot Chumash, Chabad.org)

De profetenlezing komt uit 2 Koningen 4 omdat daarin staat geschreven "...op dit tijdstip volgend jaar zul je een zoon omarmen...." (vers 16). In de Toraportie wordt met eendere woorden de geboorte van Isaac aangekondigd (Genesis 18:14)



Hoe generaal Eisenhower aan de granaat ontsnapte

De Rabbi van Shtulin (1900-1955) vertelde een ongelooflijk verhaal. Hij was in de oorlog in één van de concentratiekampen. Generaal Eisenhower ontving het voorrecht uit de hemel om joden uit de kampen te bevrijden. Toen generaal Eisenhower hoorde dat de Rabbi van Stulin tot de grote rabbijnen behoorde, nam hij de Rabbi met zich mee. Zij reden in twee verschillende wagens. Plotseling zag generaal Eisenhower op de hoek van de straat een huilende vrouw. Hij beviel zijn chauffeur om te stoppen en stapte uit de auto om de vrouw te vragen wat er hand is. Op datzelfde moment viel een granaat op zijn auto.....!

Eisenhower had al zoveel ellende en verdriet in Europa gezien en had tegen zichzelf kunnen zeggen: 'Niets aan te doen'.

Echter op dat fatale moment besloot hij om uit te stappen. (uit 'Lev HaSjamajim Rosj HaSjanah-Jom Kippoer-Soekkot', Rabbi Shlomo Karlibach, p. 121, 2004)

Rabbi Shlomo Carlibach 1925-1994 staat bekend onder de naam van de zingende rabbi. Hij wordt ook wel de vader van de joodse muziek genoemd. Hij heeft een eigen aparte stijl. Naast de vele liederen heeft hij ook zeer veel verhalen verteld. De jaardag (de dag waarop hij is overleden) is 16 Chesjwan.

Rabbi Shlomo Carlibach heeft samen met Rabbi Meir Kahane één van de eerste Noachitische congressen in de tachtiger jaren van de vorige eeuw georganiseerd.

Eerste Noachitische gebod: Het geloof in Eén G-D

1.1.5 De Tora van Mozes

De verplichting van het kennen en weten van het fundamentele principe: het bestaan van G-d, gezegend zij Hij, is niet eenmalig. Het is niet voldoende om dit voorschrift eenmalig te horen, te begrijpen, ermee in te stemmen en in het hart te bewaren. Het is een voortdurende verplichting voor ieder persoon om over het bestaan van de Meester van de wereld en Zijn grootheid te denken en te peinen met als doel om de kennis van G-d standvastig in zijn hart en in zijn hersenen vast te zetten. Men dient hier altijd over na te denken zoals koning David dat heeft geschreven: 'Ik plaats G-d altijd voor mij..' (Psalm 16:8). Dit gebod van het kennen en het erkennen van het bestaan van G-d houdt ook het aanvaarden van Zijn Koningschap en Zijn voortdurende autoriteit in. (Dit wordt ook het aanvaarden van het juk van het Koninkrijk van de Hemel genoemd) Dit betekent dat elke niet-jood verplicht is om alle dingen die hem door G-d zijn opgedragen, te aanvaarden: de erkenning van het geloof in Eén G-d en de andere Noachitische geboden en hun details zoals zij in de Tora zijn doorgegeven omdat G-d de Meester van het universum het heeft bevolen en het ons door de profetie van Mozes in de Tora heeft laten

Weten. (The Divine Code, Rabbi M. Weiner, 2017)

sjabbat sjaloom

Voor de volgende sjabbat portie Chajjee Sara: Genesis 23:1-25:18 en bijbehorende profetenlezing, 1 Koningen 1:1-31

Aanmelden/afmelden op hnhuis707@gmail.com

Het Noachitische Huis mag gratis voor prive gebruik worden verspreid. Commercieel gebruik van Het Noachitische Huis is niet toegestaan.