

Het Noachitische Huis 3

Het Noachitische Huis is een vervolg op de Noachitische website www.emunah.nl. Het Noachitische Huis verschijnt wekelijks.

sjabbat 8 Chesjwan 5778/28 oktober 2017 Portie Lech Lecha Genesis 12:1-17:27 Profetenlezing Jesaja 40:27-41:16

De eerste twee porties van de Tora, Beresjiet en Noach (Genesis 1:1-11:32), zijn aan de algemene wereldgeschiedenis gewijd. Nu bij de derde portie van de Tora, Lech Lecha, beginnen wij met de geschiedenis van het joodse volk. Aartsvader Abraham was de eerste jood en hij kreeg de opdracht van G-d om naar het land Kanaän te gaan toen hij 75 jaar oud was. De eerste levensjaren van Abraham staan niet beschreven in de schriftelijke Tora, maar de mondelinge leer heeft ons daarentegen wel het één en het ander over te vertellen. Maimonides heeft in zijn Mishna Tora over de eerste levensjaren van Abraham onder andere het volgende geschreven: 'Vanaf het moment dat hij [Abraham] was gespeend en hij nog maar een kind was, begon hij te denken en zich af te vragen hoe al die hemellichamen zich zonder een vorm van bewegingskracht kunnen voortbewegen? Wie draait hen? Zij kunnen zichzelf immers niet bewegen! Abraham bevond zich temidden van de afgodendienaars in Ur Kasdim en had niemand die hem iets kon onderwijzen: zijn vader, moeder en stedelingen en Abraham onder hen aanbaden de afgoden. Maar zijn hart was zoekende.....totdat hij de waarheid begreep en het rechtvaardige pad met zijn gezonde verstand begreep en hij erachter kwam dat er maar Eén G-d is.....Die alles heeft geschapen en dat in al het bestaan.....geen ander dan Hij bestaat. Abraham kwam erachter dat de gehele wereld zich had vergist.

Toen Abraham veertig jaar oud was, erkende hij Zijn Schepster..... Hij begon met de inwoners van Ur Kasdim te discussiëren en nam hun onder handen zeggende: 'Dit is niet de weg van de waarheid die jullie volgen.' Hij sloeg hun afgodsbeelden kapot en begon de mensen te onderwijzen dat er maar Eén G-d kan worden gediend. Toen Abraham erin slaagde om de mensen met zijn argumenten te verslaan, verzocht de koning [Nimrod] hem te doden. Abraham was op een wonderbaarlijke manier door G-d gered. Hij verliet Haran en ging met luide stem door de wereld om de mensen te onderwijzen dat er maar Eén G-d is. ' (Mishna Tora, wetten aangaande afgodendienst 1:3)

Over de leeftijd waarop Abraham de waarheid van het bestaan van Eén G-d ontdekte zijn verschillende opinies te vinden. Er zijn bronnen die de leeftijd van 3, 4, 48 en 50 noemen. Dit hoeft niet met elkaar in strijd te zijn omdat het verstand van de mens verschillende ontwikkelingsfasen doormaakt. (Rabbi van Lubawitsch)

'...en hij spleet hen in het midden.....' (Genesis 15:10)

Het was in die tijd de gewoonte tussen twee personen die een verbond wilden sluiten om een ceremonie te houden waarin zij beiden tezamen tussen de gespleten helften van een geslacht dier passeren. (Zie ook Jeremia 34:19) Dit symboliseert dat evenals de twee helften van het dier in wezen één enkel schepsel zijn, zo moeten ook de twee personen die ogenschijnlijk twee verschillende schepsels zijn, voortaan als één enkel wezen worden beschouwd.

De rokende oven en de brandende fakkel vertegenwoordigen de G-ddelijke Verschijning en passeerden tezamen met Abraham tussen de gespleten dieren.

In de profetenlezing komen wij de uitdrukking van '**worm van Jacob**' (Jesaja 41:14) tegen.

De profeet Jesaja vergelijkt het joodse volk met een worm. Rasji schrijft in zijn commentaar over de worm dat het zwak en kwetsbaar is. Zo is ook het joodse volk in ballingschap zwak en kwetsbaar. De vergelijking met de worm wordt door de joodse wijzen ook op een andere manier uitgelegd. De kracht van de worm ligt alleen in zijn mond en zo ligt ook de kracht van het joodse volk in de mond: gebed. Een worm zo klein en zwak als hij is, kan een cederboom met zijn mond verwoesten. Zo kan ook het joodse volk met de kracht van het gebed machtige en slechte volkeren omverwerpen. (Haftarah Companion, Mendel Dubov, Chabad.org)

Eerste Noachitische gebod: **Het geloof in Eén G-D**

1.1.3 Deze G-d is één en niet twee of meer dan twee. Hij is één in volkomen eenheid en gaat elke vorm van eenheid die deel van de geschapen wereld uitmaakt te boven. Hij is niet één als een soort categorie die uit meerdere individuele eenheden bestaat. Hij is niet één als een lichaam dat in onderdelen of dimensies is onderverdeeld. Hij is een absolute eenheid en er bestaat geen andere eenheid in de geschapen wereld die eender aan Zijn eenheid is.

Indien G-d lichaam en vorm zou hebben, zou Hij beperkt en begrensd zijn, maar het onmogelijk is om daar een lichaam te zijn die onbeperkt is. Alles wat beperking en begrenzing heeft op grond van zijn lichaam heeft ook beperkte en gebonden kracht. Omdat de kracht en het vermogen van G-d niet beperkt of begrensd zijn, is Zijn kracht niet de kracht van een lichaam. Omdat Hij geen lichaam en geen enkele vorm heeft, hebben situaties die op een lichaam invloed kunnen hebben, op Hem geen enkele invloed: het gedeeld en gescheiden zijn van een ander. Het is onmogelijk voor Hem om iets anders dan één te zijn.

1.1.4 Evenals Zijn Wezen van een geheel andere natuur is dan van de geschapen wezens zo is ook Zijn Waarheid onvergelijkbaar met de waarheid van de geschapen wezens. Alle geschapen wezens hebben Hem nodig en Hij, gezegend zij Hij, heeft hen niet nodig. Daarom lijkt de waarheid van Zijn Wezen niet op de waarheid van iemand van hun. Dat is wat de profeet [Jeremia 10:10] heeft gezegd: 'G-d de HEER is waar...! Dat betekent dat Hij alleen waar is en geen enkele ander bezit de waarheid als Zijn Waarheid. Dat is wat er wordt bedoeld met het vers in de Tora: 'Er is niets behalve Hem...!' (Deut. 4:35/39). Behalve Hem bestaat er geen ware existentie als Hij.

sjabbat sjaloom



Voor de volgende sjabbat portie Wajera: Genesis 18:1-22:24 en bijbehorende profetenlezing, 2 Koningen 4:1-37

Aanmelden/afmelden op hnhuis707@gmail.com

Het Noachitische Huis mag gratis voor prive gebruik worden verspreid. Commercieel gebruik van Het Noachitische Huis is niet toegestaan.