

# Het Noachitische Huis 21

Het Noachitische Huis is een vervolg op de Noachitische website [www.emunah.nl](http://www.emunah.nl). Het Noachitische Huis verschijnt wekelijks.

sjabbat 16 Adar 5778/3 maart 2018

Portie Ki Tisa Exodus 30:11-34:35

Profetenlezing 1 Koningen 18:1-39

De portie Ki Tisa lijkt niet op de juiste plek te staan. In het begin van de portie wordt er nog een voorwerp van de tabernakel genoemd: het waterbassin en dat lijkt beter bij de vorige twee porties (Teroemah en Tetsaweh) te passen. De zonde van de gouden kalf waarbij de stenen tafels door Mozes werden gebroken, lijkt beter op de plek bij de porties Jitro en Misjpatim. De twee volgende porties (Wajakhel en Pikoedee) die na de portie Ki Tisa komen en het boek Exodus afsluiten, betreffen de bouw van de tabernakel. De portie Ki Tisa bevindt zich als het ware als een sandwich tussen de instructies voor de tabernakel en de bouw van de tabernakel in.

De naam van de portie betekent letterlijk '**Wanneer u opheft**'. [Wanneer u de hoofden van de Israëlieten opheft-dat moet als de telling van de Israëlieten worden begrepen] Het joodse volk werd tot hoogten die daarvoor niet mogelijk waren, opgeheven. Het scheen dat het doel van de schepping door de gave van de Tora en de tabernakel al compleet was, maar er bestonden nog hogere niveaus die nog niet waren bereikt. De zonde van het gouden kalf was een ernstige overtreding die niet opzettelijk was gebeurd. De zonde van het gouden kalf heeft eveneens mogelijk gemaakt dat berouw over de zonde tot een hechtere relatie met G-d heeft geresulteerd dan voor die zonde mogelijk was. Dit geldt alleen wanneer iemand onopzettelijk een zonde heeft begaan. De lengte van het proces van terugkeer naar G-d is afhankelijk van de ernst van de begane zonde. Oprecht berouw over de begane zonde en een waarlijke terugkeer tot G-d kunnen de relatie tussen mens en G-d verdiepen en daarmee komt de relatie tussen de mens en G-d op een ander niveau te staan. (Uit Overview Parshah Ki Tisa, Chabad.org)

In de portie wees **Mozes** het joodse volk na de zonde van het gouden kalf terecht. In de **profetenlezing** wees de profeet **Elia** het volk Israël terecht omdat zij G-d hadden verlaten en achter de baal aanliepen.

Het eerste Noachitische gebod: **het geloof in Eén G-d**

### 1.3.7.

Niet-joden zijn in het bijzonder verboden om geboden die de heiligheid van een jood vereisen, na te komen. Voorbeelden hiervan zijn het schrijven van een Torarol, van een mezoegah of van gebedsriemen. De algemene regel is dat niet-joden elk joods gebod tussen mens en medemens of tussen mens en G-d die verstandelijk te beredeneren is en baat voor een persoon of voor een samenleving heeft, mogen doen. Dit geldt niet voor een gebod dat niet verstandelijk te beredeneren is en geen baat (binnen de regels van de natuur) heeft maar juist een teken voor het joodse volk is: het dragen van gebedsfranje of van gebedsriemen of het bevestigen van een mezoegah op een deurpost, of een G-ddelijke verordening voor joden is die niet met het verstand te beredeneren is en geen baat voor iemand heeft.

Voor de volgende sjabbat porties Wajakhel-Pikoedee Exodus 35:1-40:38 en extra lezing Parah Numeri 19:1-22 en bijbehorende profetenlezing, Ezechiël 36:17-38

Aanmelden/afmelden op [hnhuis707@gmail.com](mailto:hnhuis707@gmail.com)

Het Noachitische Huis mag gratis voor prive gebruik worden verspreid. Commercieel gebruik van Het Noachitische Huis is niet toegestaan.

Het moet een niet-jood voorkomen worden om zo'n gebod na te komen en hij moet onderwezen worden dat het hem niet past om zulke geboden na te komen.

Het is geen probleem dat mannelijke niet-joden zich laten besnijden (althoewel het bedoeld is als een teken in het vlees van een jood) omdat veel niet-joden om medische redenen besneden zijn en niet om een nieuw gebod of een nieuwe religie toe te voegen. Een mannelijke niet-jood die besneden wenst te worden om zijn persoonlijkheid en zijn lichaam te verfijnen, mag dat doen al moet hem meegedeeld worden dat hij dat niet verplicht is. Indien hij geen nakomeling van Keturah is dan moet hij dat niet als een gebod uitvoeren.

[Bijbehorende voetnoot: Rabbenoe Bahya (1255-1340 Spanje) schrijft over Genesis 17:13 dat de besnijdenis te vergelijken is met het brengen van een offer van iemands lichaam aan G-d; het kan tevens het verzwakken van de dierlijke instincten teweegbrengen. Deze redenen gelden voor elke man met als doel om zijn natuurlijke neigingen te beheersen. Daarom, wanneer een niet-jood zich om deze redenen wenst te besnijden en niet als een verplichting of als het nakomen van een gebod, is dat prijzenswaardig.

Een niet-jood mag joodse geboden voor eigen profijt, ook al geschiedt dat op indirecte wijze, uitvoeren zoals bijv. het geven van de tienden: de samenleving profiteert van het ondersteunen van de behoeftigen; dat is wat het verstand kan begijpen: het verstand verplicht de mens om dat voor het behoud van een goede samenleving te doen; of het terugbrengen van gevonden voorwerpen dat vriendschap kan bevorderen; of het wegzenden van de de moedervogel voordat hij de jonge vogels neemt, dat is de dieren van onnodig leed te ontzien. Deze handelingen zijn betekenisvol en hebben voor hem persoonlijk of voor zijn samenleving profijt en daarom heeft het gebod dat hij doet waarde en wordt hij daarvoor beloond.

Echter, een joods gebod dat geen fysiek effect op een persoon of op een samenleving heeft (bijv. gebedsfranje) brengt niets bij een niet-jood teweeg. Daaruit volgt dat wanneer een niet-jood zo'n gebod zou doen omdat hij wenst om een G-ddelijk gebod uit te voeren dat hem niet was geboden, hij een nieuwe religie toevoegt. Hij ontvangt daarvoor geen beloning, integendeel, hij zou daardoor een overtreding begaan en aansprakelijk zijn voor straf door de Hand van de Hemel.] (The Divine Code, Rabbi M. Weiner, 2017)



### In het dagelijks leven

Bij een bezoek aan de synagoge op de wekelijkse rustdag is het aanbevolen om rekening te houden met de joodse sjabbatswetten. Wanneer de synagoge niet op loopafstand te bereiken is, dan de auto/fiets ed liever niet in de nabijheid van de synagoge parkeren. Het is tevens aanbevolen om gepaste kleding te dragen: een keppel voor mannen en jongens en voor vrouwen en meisjes kleding dat het merendeel van het lichaam bedekt. Het is welbekend dat in joodse religieuze kring mannen en vrouwen gescheiden zitten. Houdt er rekening mee dat een hand geven tussen mannen en vrouwen ongeoorloofd is. Neem ook de joodse spijswetten in acht: bijvoorbeeld niet de wijnfles en de wijn aanraken.

**sjabbat sjaloom**