



Malbenhoekje

Parasja Sjoftim

Deuteronomium 16:18-21:9

97verzen



7 Elo 577
el 6

Onderwerpen

- **Aanstelling van rechters en rechtsuitdragers**
- **Verbod op afgodendienst**
- **Niet rechts en niet links uitwijken**
- **Aanstelling van koning**
- **Priestergeschenken**
- **Verbod op tovenarij in alle vormen**
- **Vrijsteden**
- **Regels voor oorlogvoeren**
- **Verbod op vernieling**

Vraag



Van welke drie dingen mag een koning niet teveel hebben

Vast vertrouwen in HaSjem

Rabbi Akiba moest eens een verre reis maken. Rabbi Akiba nam een ezel, een haan en een kaars mee op reis. De ezel om op te rijden, de haan om hem 's morgens tijdig te wekken voor het gebed en de kaars om hem 's avonds licht te geven voor de Torastudie

Rabbi Akiba ging zonder angst op reis en stelde zijn vertrouwen volledig op HaSjem. Tegen de avond zocht hij een plek om te overnachten. Hij vond een hotel om te overnachten. De eigenaar van het hotel wilde rabbi Akiba onder geen beding toelaten. Zo bleef Rabbi Akiba alleen buiten achter. Rondom was het donker en er was geen ander huis in de buurt te verkennen. Alleen velden en bossen waarin wilde beesten rondzwierven. Maar Rabbi Akiba kende geen angst en vertrouwde op HaSjem die hem voor al het kwade zou behoeden. Rabbi Akiba zei: 'Ook dit is ten goede! Alles wat HaSjem doet is allemaal ten goede!' Rabbi Akiba was heel alleen in het veld en stak de kaars aan om onbezorgd Tora te leren. Plotseling kwam het geluid van een brullende leeuw uit het bos. De leeuw naderde en verslond de ezel! Rabbi Akiba zei: 'Ook dit is ten goede, alles wat HaSjem doet is allemaal ten goede!' Daarna kwam het geluid van een kat uit het bos. De kat naderde en verslond de haan. Rabbi Akiba raakte niet in paniek en zei: 'Ook dit is ten goede, alles wat HaSjem doet is allemaal ten goede!' Opeens begon de wind hard te waaien en blies de kaars uit. Rabbi Akiba was niet bang en zei: 'Ook dit is ten goede, alles wat HaSjem doet is allemaal ten goede!' Rabbi Akiba was alleen in het veld. Zonder ezel, zonder haan en zonder een kaars. Plotseling hoorde hij geschreeuw. Er waren bandieten naar het hotel gekomen die alles stalen en roofden en de mensen die daar waren als krijgsgevangenen meenamen. De bandieten kwamen vlak langs Rabbi Akiba in het veld, maar zei zagen hem niet! Rabbi Akiba was op wonderbaarlijke wijze van de bandieten gered. Toen Rabbi Akiba zag dat HaSjem hem op zo'n bijzondere wijze had bespaard, loofde en dankte hij HaSjem met heel zijn hart. 'Had ik in het hotel overnacht dan zouden de bandieten mij ook hebben meegenomen. Had de kaars gebrand, dan zouden zij mij gezien hebben, had de haan gekraaid of de ezel gebalkt dan zouden de bandieten op mij af gekomen zijn. Voor dat alles heeft HaSjem mij bewaard. Wij hebben HaSjem te loven en te danken en wij hebben altijd ons vertrouwen op HaSjem te stellen. Alles wat HaSjem doet is allemaal ten goede !