

Malbenhoekje

Parasja Ki Tisa
Exodus 30:11-34:35
139 verzen
20 Adar 5777

Onderwerpen

Telling van het volk Israel dmv de halve sjekel
Het waterbassin
De zalfolie en verbod op het namaken
Het wierookoffer en verbod op het namaken
Wijsheid van Betsalel en Oholiab
Gebod op het houden van de sjabbat
Gouden kalf en het breken van de stenen tafels
Gebed van Mozes
Tweede set van stenen tafels
Het stralen van Mozes' gezicht

Vragenhoekje

Op welke manier werd het volk Israel geteld?
Welke dingen die in de parasja worden genoemd, mogen niet worden nagemaakt?
Wie waren de wijze mannen?
Tot welke stammen behoorden die wijze mannen?
Welke feestdagen worden in de parasja genoemd?
Welke zonde wordt uitgebreid in de parasja beschreven?
Hoe vaak ging Mozes de berg Sinai op?

Parasjahoekje

'Dit zullen zij geven.....een halve sjekel (Exodus 30:13)

In de Midrasj staat geschreven dat HaSjem een munt van vuur van onder Zijn troon van glorie nam en aan Mozes liet zien en zei: 'Zoals dit zullen zij geven.'
Geld is vuur. Evenals vuur, kan geld verwoesten en vernietigen, of het kan verlichten en verwarmen, afhankelijk van hoe het wordt gebruikt. (Rabbi Elimelech van Lizensk)

De algemeen aanvaarde vorm van de stenen tafels in de joodse traditie is een rechthoekige vorm. En niet de vorm van een ronde bovenkant die vele illustraties ons tonen.

Het waterbassin werd weliswaar als laatste voorwerp van de tabernakel genoemd, maar werd als eerste voorwerp door de priesters voor hun rituele wassing gebruikt.

Puzzelhoekje

Wat hoort bij elkaar?

Oholiab *	* Zalfolie
Elke jood *	* Koper
Wierookoffer *	* Twee
Kalf *	* Betsalel
Waterbassin *	* Goud
Stenen tafels *	* Sluier
Mozes *	* Halve sjekel

Sjabbat sjaloom

Sjabbat Parah