



Malbenhoekje

Parasja Behar
Leviticus 25:1-26:2
57 verzen



Onderwerpen

Geboden aangaande het sjabbatsjaar
Geboden aangaande het jubeljaar
Geboden aangaande de verkoop van huizen in het land Israel en hun lossing
Verbod op het heffen van rente op een lening
Hebreeuwse slaaf gaat vrijuit in het jubeljaar

Vragenhoekje

In het jubeljaar keert het land terug naar de oorspronkelijke.....
De geboden aangaande het sjabbatsjaar en het jubeljaar hebben alleen betrekking op het land.....
Het jubeljaar komt na.....sjabbatsjaren.
Er mag geen geheven worden op een lening

Parasjahoekje

'Wanneer jullie zullen zeggen: ' Wat zullen wij in het zevende jaar eten?.....Maar Ik zal Mijn zegen op jullie in het zesde jaar bevelen, en het zal een opbrengst voor drie jaren geven.' (Leviticus 25:20-21)

De zevenjarige sjabbatsjaarcyclus komt overeen met de zeven millennia van de geschiedenis: de zesduizend jaren die de mens in deze materiele wereld werkt en investeert zijn een voorbereiding op het zevende millennium, de tijd van de Messias. (Wij leven nu in het jaar 5777)
De vraag van 'wat zullen wij in het zevende jaar eten' kan ook op kosmisch niveau gesteld worden. De vorige generaties die veel dichterbij de Tora stonden en die veel meer wijsheid bezaten dan wij hebben geen volmaakte wereld kunnen bereiken. Wat kan er dan van ons verwacht worden? Wij zijn nog verder van de bron verwijderd en wij leven in een uitgeputte en verarmde 'grond van het zesde jaar'!
Juist omdat onze middelen zo schraal zijn, is elke poging en elke prestatie die wij leveren betekenisvoller dan ooit! HaSjem belooft dat al onze huidige inspanningen het sjabbatsjaar van het zevende millennium en wat daar achter ligt, zullen voeden. Uit Parasha in Depth.

Parasjaplaatje



sjabbatsjaar:
o.a niet snoeien, niet oogsten en niet plukken

Sjabbat sjaloom